

Als de statistieken je niet raken

*Honderdduizend wuivend op een bootje
Twee miljoen moeten het zonder geld doen
Vijftienhonderd zijn overdonderd door de staat*

Ik sla de bladzijden om
en chips valt
tussen de regels
van begrip/pen
die ik niet begrijp

van feiten die laten blijken
dat de ver-van-mijn-bed-show
nog niet is afgelopen

de cijfers
dringen niet tot mij door
ik neem nog een hap
en zap wat

Netflix is het enige
wat mij nog rust en rest
de rest ben ik alweer
vergeten

morgen begint mijn stage
en ik heb er wel van gehoord

hoe een student heeft opgescheept
uit een pan vol liefde voor de wijk
ontroerd roerde ze gevoelens
en subsidies los

morgen begint mijn stage
en ik heb er wel van gehoord

over hoe Tommy heeft geschopt
tegen een bal van oprechte interesse
met de jongens van de straat

zij hebben een sticker gekregen
moeilijk weg te krassen
moeilijk weg te wassen
van risicojeugd tot schoffies
van relschoppers tot relnicht

maar Tommy scoorde met woorden
10-0 voor de andere kant van het
verhaal

Een verhaal van *hier hoor ik niet*
Een verhaal van *wie ben ik eigenlijk?*
Een verhaal van *ik sta buitenspel*

morgen begint mijn stage
en ik heb er wel van gehoord

over een Goede Buur
en waxinelichtjes
in een envelop
van omhelzingen

aanschuiven bij de iftar
en wuiven
naar andere culturen

uren luisteren
naar het echte raken
en zaken die niet weg te zappen zijn

het verliezen
en het niet kunnen kiezen
omdat er geen keuzes zijn

schoolreisje of een ijsje
warme trui of
de stress

morgen begint mijn stage
en ze zeggen dit is een échte les
van samen leven
en samen Leren met de Stad